

## Kilde til evig ungdom

Jeg læste fornylig en artikel, der hed: *"Hvorfor går tiden hurtigere, når man bliver ældre?"* Her blev det proklameret, at dette "fænomen" skyldes, at vi føler, vi oplever meget mindre som ældre, end da vi var børn. Børn bruger en masse energi på at fordybe sig i de mange oplevelser, der er nye og spændende. Vi garvede voksne oplever ikke længere så meget nyt, og det, vi oplever, har ikke længere samme betydning. Og derfor synes tiden at gå lynende hurtigt med alderen. *"Har det ikke lige været jul?"*

Jeg tænker omvendt, at tiden går så hurtigt, fordi man netop har så meget at tage sig til og så meget at opleve.

Jeg er ikke et barn, men der sker virkelig mange ting omkring mig, som er nye og spændende, og som jeg ofte fordyber mig i.

Sådan føles det at være præst i Tved kirke. I Tved ligner ingen dage hinanden.

I pinsen var det et år siden jeg blev indsat i en fuld kirke; en kirke med både provst, kollegaer, menighedsråd, sognebørn, fidget-spinnere og pølsevogn. Det skulle vise sig at være begyndelsen på et år, der også mindede om en fidget-spinner med kirken som fast holdepunkt for alle mulige arrangementer og oplevelser, der susende omkring den. Som jeg sidder her og tænker tilbage, er der mange ting, der dukker op på min nethinde. Det har været et meget begivenhedsrigt – og ikke mindst lærerigt – år med mange nye erfaringer

Noget af det første – og for mig meget nye - var

### **Årets første erfaring:**

*Det er godt at have en kirkesanger med paraply, så min prædiken forbliver læselig under de tunge dråber.*

Friluftgudstjenesten i præstehaven var – trods regnvej - en enormt hyggelig stund med god musik, frokost og gode kollegaer.

### **Årets anden erfaring:**

*I Tved støtter man op om de fælles tiltag og gør sognet til et virkeligt levende fællesskab.*

Halloween-gudstjenesten betød en kirke totalt proppet med både sognebørn i alle aldre, med sangere, dansere, en vampyr, et honeymonster og en banan i pyjamas.

Mange gav en hånd med til dette store arrangement, og jeg husker, at som jeg stod midt i det, tænkte jeg, at det må være dét, Grundtvig mente med, at kirken er *de levende sten*. At kirken netop er et fællesskab, hvor man alle tager del i det og præger det.

### **Årets tredje erfaring:**

*Børnene i Tved er kirkevante og til stor glæde for resten af sognet, når de deltager i gudstjenesterne.*

Abejdet med de yngre børn har fascineret mig. Børnekoret og minikonfirmanderne, der medvirker ved både høstgudstjenesten, fastelavn, halloween, julearrangementer osv., har i dén grad overbevist mig om, hvor vigtigt og rigtigt det er, at børnene også finder et fodfæste og en tryghed i kirken.

Også de ældre børn - nemlig konfirmanderne - har en god relation til kirken. Årets flittigste kirkegænger var til ikke mindre end 30 gudstjenester mellem september og maj.

Konfirmanderne lavede deres egen gudstjeneste, hjalp til med oppyntning til arrangementer i kirken og satte i årets løb virkelig deres præg på den.

#### **Årets fjerde erfaring:**

*Det nyttige i at have en graver, der viser sig også at være togkonduktør, en organist, der er lokomotivfører og en kirkesanger der er driftleder-ansvarlig.*

Selve konfirmationerne var en oplevelse, jeg sent vil glemme. Her erfarede jeg, hvad et godt personale vil sige. Tænk sig, at have et personale, der er med til at løfte min vilde idé med at forvandle Tved kirke til en togstation. Det havde ikke været det samme uden deres engagement. Plus den detalje, at folk fra sognet hjalp til med at bygge DSB-kiosk og meget andet.

At lave den slags projekter og temaer har vist mig, at det er noget, der i dén grad kan binde mange mennesker sammen. Det har vist mig, at kirken lever i bedste velgående i Tved.

#### **Årets femte erfaring:**

*Godt selskab, musik og rundstykker og sandwich redder selv den mørkeste regnvejrsdag.*

Morgensang har fået en stor plads i mit hjerte sammen med højskolesangbogen og de gode rundstykker i Kirkely. Her møder jeg en trofast gruppe med humor og glæde, som i den grad løfter mig som præst og giver så meget energi videre.

En klar anbefaling til at deltage skal lyde herfra. Der er endnu et par tomme pladser 1. onsdag i hver måned☺.

Det samme gælder vores sogneudflugt, der var helt enormt hyggelig ved Odense Å med en øl i den ene hånd og en sandwich i den anden. Udflugten er en ommer, som jeg ser frem til 5. september.

#### **Årets sjette erfaring:**

*Man kan godt - og uden problemer - tænke nyt i Tved.*

Påskens arrangementer gav mig et stærkt fingerpeg om, at man i det hele taget godt kan lide musik og fællesskab i Tved. Sådan følte det i al fald til højtidens koncerter, hvor mange var mødt op – men særligt skærtorsdagsfrokosten inde i kirken var en helt særlig oplevelse for os alle.

Sådan kunne jeg fortsætte med at fortælle om mine erfaringer. For der sker så meget i Tved kirke. Hvis det passer, at tiden går hurtigt, fordi man som ældre ikke har nok ud af sin hverdag, så holder jeg på, at jeg må forblive evigt ung af sind. ☺

Jeg holder mig ung hver søndag, når jeg går i kirke, for jeg har brugt tid og tanker forinden på prædiken, og jeg glæder mig til at være sammen med personale og sognebørn.

Jeg holder mig ung, når jeg arbejder i værkstedet på konfirmandprojekterne.

Jeg holder mig ung, når jeg føler, jeg deltager i et fællesskab i bevægelse.

Så hvis du føler, at tiden går for hurtigt, fordi du *burde* have oplevet mere i årets løb, så vær med her i Tved kirke eller på værkstedet eller som frivillig ved vores mange ture og arrangementer.

Og uanset – hvis man har indhold i livet, så bruger man det godt.

Jeg er i al fald glad for at lægge min tid og energi her, hvor vi er flere om det.

Tved kirke er om noget et sted med levende sten.

Kærlig hilsen

Rebecca