

Præsten har ordet - Oktober 2017

Da jeg kom til Tved Kirke, var det med forventningen om, at der ville være mange ting at glæde sig over som præst i Tved.

Jeg kom fra et landsbysogn på Langeland, hvor fællesskabet var en drivende kraft. Jeg forestillede mig, at det ville blive noget andet at bo i et bysogn. Men jeg oplever, at fællesskabet osse findes her i Tved, hvilket gør mig glad og tryk.

Jeg synes, menighedsrådet er et rigtigt, rigtigt godt menighedsråd. Det personale, vi har i kirken - vores nye, fantastiske sekretær Maja, graverne Ingolf og Lene, og organisten og kirkesangeren og samarbejdet med bedemændene - fungerer hele vejen rundt.

Tved er en levende kirke og et aktivt sogn med en farverig palette af mennesker fra de helt små til dem, der er oppe i alderen. Det er mennesker, jeg har lyst til at mødes med og arbejde med. Alt det er godt i gang, og jeg er særdeles glad for at være her.

Der er i sognet mange fællesskaber – alt fra de kirkelige handlinger til de mindre grupperinger af aktive folk. Morgensang er noget, jeg ser utroligt meget frem til at deltage i. Der får man som præst mulighed for at fortælle om et emne, at synge et par sange fra Højskolesangbogen og bagefter gå ned i Kirkely og hygger sig med de andre deltagere. Det er virkelig gået lige ind i hjertet på mig at få lov til at være med i det fællesskab osse.

Fællesskabet mødte jeg også på den fantastiske sognetur til Vollsrose Kirke og Zoologisk Have i september. Tak for sidst, til alle deltagere, der var med til at gøre dagen hyggelig på trods af regnvejret.

Vi har lige haft høstgudstjeneste, hvor børnekoret har været med. Koret er kommet godt i gang hos Ida Hovalt. Børnene er glade for det, og sammen med mig gik de ind til høstgudstjenesten med de ting, som folk havde doneret. Overskuddet fra auktionen gik i år til De Danske Hospitalsklovne. Det var en hyggelig dag, og rigtig mange var mødt op. Det var skønt.

Høsttiden er en tid, hvor vi fejrer afgrøderne, dét vi kan give hinanden, og dét vi skal være taknemmelige for.

Samtidig er høsttiden en periode, hvor vi lever mellem lys og mørke. Det fejrer vi på mange måder - blandt andet med Halloween, som er en gammel, keltisk ritualfest, som amerikanerne sidenhen har overtaget. Halloween er overfedt, fordi det handler om kampen mellem lys og mørke.

Det er til stor diskussion, hvorvidt man kan tillade sig at fejre den højtid i folkekirken. Men det kan man, fordi Halloween stiller eksistentielle spørgsmål i forhold til mørke og det lyse, døden og opstandelsen.

Kristeligt set, vinder lyset altid, fordi vi har opstandelsen og troen på Kristus. Derfor er højtiden super relevant.

I år får vi i Tved besøg både af blandt andet funkdanse, Honeymonster og en skuespiller. Belysningen i kirken bliver noget særligt, børnekoret medvirker, minikonfirmanderne medvirker, folk kommer udklædt – håber jeg. Så det glæder jeg mig vildt meget til.

Minikonfirmanderne er godt i gang. Allerede nu har vi været oppe i klokketårnet med vores graver, der har vist rundt deroppe, og som lod os høre lyden af de meget højrøstede kirkeklokker. Vi har også holdt bamse-dukkeåb i kirken.

Næste års konfirmander er startet til forberedelse – et større og et mindre hold. De har allerede skrevet deres første brev til Gud, som lige nu hænger i flasker på træet i præstegården.

En anden vigtig dato omkring Halloween er d. 31. oktober.

Det var den dag, Luther slog sine teser op og derfra startede reformationen. I den forbindelse kommer historiefortæller Esther Rützou til Tved Kirke og holder fortælle- og sangaften om Reformationen i Danmark. Det ser vi naturligvis osse ser frem til.

Med alle disse forskellige arrangementer synes jeg, at Tved Kirke åbner op for alle i sognet – de helt små fra 0. til 4. klasse i børnekoret, 3. årgangs minikonfirmander, konfirmanderne i 7. klasse, gudstjenester for hele familien og fortællinger, der både taler til både konfirmander og ældre årgange.

Senere på året får vi flere klassiske koncerter, og på den måde vil Tved Kirke kunne byde på noget for enhver.

Kærlig hilsen

Rebecca